

STATEMENT: EINDE VAN DE DROOM

Wereld als illusie

Is de wereld slechts een illusie?

Een van de leukste voorbeelden vind ik, die van die slang.

Je loopt in het donker in het bos en opeens denk je, geloof je, een slang te zien.

Maar... het is helemaal geen slang maar een stuk touw.

Zo ziet men de wereld aan als werkelijkheid, als echt.

Maar... de wereld is een illusie, helemaal niet wat je denkt!

Dat wat echt is, ben jezelf. DAT wat tijdloos IS.

DAT wat je werkelijk bent

Hoe mooi of lelijk je leven ook moge zijn, het is slechts een droom. Het enige onderscheid is dat de een een nachtmerrie heeft en de andere niet. De mens wil gelukkig zijn maar creëert toch zijn eigen nachtmerries. Of het lukt hem toch een fijne slaap te hebben. Ook IK (de persoon, ego: in dit geval) droom en maak daarom mijn onderscheid daarin. Dat is een gegeven: dat sommigen (de) realiteit noemen!

Het zogenaamde subject, 'jij', is JUIST de HOOGSTE WERKELIJKHEID. Niet zijn droom maar waarin de droom zich manifesteert. Wat niet komt en gaat.

Nu ga je daar mogelijk over nadenken, 'wat niet komt en gaat'. Dat veroorzaakt slechts een nieuwe droom. :D

JIJ bent DAT, en dat is alles. 😊

Jij bent niet de kruik maar de ruimte in die kruik maar in werkelijkheid is er helemaal geen ruimte in die kruik. De kruik kan helemaal niet de ruimte bevatten. Anders zou met het breken van die kruik de ruimte verdwijnen. Juist als de kruik breekt (lees: als de droom eindigt) openbaart zich de oneindige ruimte. DAT wat je werkelijk bent. Maar we zijn geïdentificeerd met de kruik en met die ruimte in onszelf en noemen dat God. Er is helemaal geen ruimte in onszelf: die illusie komt door de kruik. De ruimte buiten is niet anders dan de ruimte in onszelf en deze zijn niet-twee!

Spreek niet over die kruik en ruimte maar besef dat er slechts oneindige ruimte is.

De kruik droomt van zijn ruimte. Als de kruik breekt BEN jij daar! De absolute oneindigheid.

Is liefde de realiteit?

Liefde als ervaring is slechts een illusie, een droom. Iets dat komt en gaat. Liefde als idee ook, omdat je ideeën kunt vergeten.

Liefde ben jij en daar kun je nimmer omheen.

Is Jezus slechts een illusie?

De meeste onderzoekers geloven dat hij als mens heeft bestaan, zo'n tweeduizend jaar geleden. Mogelijk timmerman van beroep en een man die indruk wist te maken op zijn omgeving met zijn woorden en daden.

Daarna kwamen de verhalen van zijn verschijnen. Zoals aan Paulus!...

Nu nog worden mensen aangeraakt door deze verschijningen, zoals de Deense onderzoeksjournalist Charlotte Rørth. Zij schreef er een goed en vrij nuchter boek over (lees meer over haar: <https://www.trouw.nl/home/en-toen-ontmoette-ik-jezus~abb0e42d/>).

Jezus is voor mij een symbool geworden van de allerhoogste liefde. Jezus afwijzen is jezelf afwijzen als God.

Nathan Wennegers