

Statement Rozenhart april 2018

Wij geloven in Jezus als meester, Messias, spiritueel leraar, vriend, genezer, verlosser en incarnatie van God.

Wij geloven ook in andere leraren, zoals de Boeddha en J. Krishnamurti als lichtbrengers.

Wij geloven dat het beter is Een leraar goed na te volgen dan velen.

God of de Waarheid is bovenal het middelpunt van alles.

Wij vinden dat de Bijbel, het Nieuwe Testament een goed beeld weergeeft wie God en Jezus zijn. Wij geloven dat het Heilige zich openbaart in de Bijbel.

Wij hebben begrepen dat van alles liefde het belangrijkste is. (- Ons is geopenbaard het teken van de Zoon des Mensen, Mattheus 24:30.)

Wij geloven niet in het aanvallen van de theologie van moslims, joden en christenen. Het aanvallen van iemands theologie heeft geen nut. Maar het bespreken van wat er in de praktijk niet helemaal klopt, wel. In de praktijk leren we elkaar het beste kennen.

De groep Rozenhart is niet dogmatisch maar wel toegewijd.

De Waarheid is belangrijker dan onze mening hierover.

God is niet alleen innerlijk maar ook uiterlijk en net andersom. Er is slechts Een God.

PS *Spreekt dit statement je aan, neem dan contact op.*

www.RozenHart.blog

